

Deze week zijn de Nationale Voorleesdagen gestart: Voorlezen maakt je leuker! Samen met je kind een kwartiertje voor het slapen gaan een mooi verhaal lezen, of overdag samen een prentenboek bekijken. Het is fijn, werkt ontspannend en is belangrijk voor de taalontwikkeling. Liefde voor lezen begint bij voorlezen. Maar welk prentenboek kies je dan? Hieronder onze prentenboek top 10!

Maar eerst ving ik een monster – prentenboek van het jaar 2022

Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer

Dit is een kort verhaal. Waarom is het kort? Omdat het bedtijd is. Het verhaal gaat over jou. Jij ging slapen. En toen was het verhaaltje alweer uit. Ja... maar eerst ving ik een monster. Het ideale prentenboek voor ieder kind dat nooit genoeg krijgt van voorlezen!



De ridder zonder billen

Levina van Teunenbroek & Charlotte Bruijn

De ridder zonder billen is verdrietig dat hij geen billen meer heeft en gaat op zoek naar nieuwe billen. Dit alleen al is genoeg om een lach op je gezicht te toveren, zeker in combinatie met de geweldige illustraties van Charlotte Bruijn. De ridder besluit door het Billenbos naar de billenwinkel te fietsen. En dat is zonder billen een hele pijnlijke opgave! In de billenwinkel kiest hij een paar harige billen uit, omdat hij daarmee een echte stoere ridder is. Nu hoeft hij alleen nog maar een prinses te vinden!



Sjakie en Jopie op voorleesavontuur

Kiki Jaski en Madeleine van der Raad

Sjakie en Jopie beleven leuke, spannende en grappige avonturen. Ze maken prut met peertjes, vinden bloempotten bij het grofvuil van de buurvrouwen, waar ze aardbeienplantjes in zaaien en raken in de war wanneer ze ontdekken dat er woorden zijn met een dubbele betekenis. De verhalen zijn niet

gebonden aan seizoenen of feestdagen en kun je dus elk moment van het jaar voorlezen.



Alle verhalen van Kikker en Pad

Arnold Lobel

Een klassieker op deze lijst! Kikker & Pad zijn de beste vrienden. Pad doet graag rustig aan, maar Kikker is juist heel actief. Dit boek heeft alle verhalen van het fijne duo, ingedeeld op seizoen. In de lente moet Pad maar eens ontwaken uit de winterslaap, in de zomer gaan ze op zoek naar een verloren knoop, in de herfst vegen ze de bladeren voor elkaars deur en in de winter gaan ze een stuk sleeën met dikke lagen kleding aan.



Duizend-en-één paarse djellaba's

Lisa Boersen en Hasna Elbaamrani

Esmaa gaat met haar ouders, broertjes en zus in de zomervakantie op familiebezoek in Marokko. Op de markt in Marrakech raakt ze haar moeder kwijt. Gelukkig krijgt ze hulp van acrobaten, waterdragers en een waarzegster. Oblong prentenboek met dynamische illustraties in warme kleuren.



Het kattenmanneltje en andere sprookjes

Janneke Schotveld

Maak kennis met Mijntje, die besluit haar broertje in een konijn te veranderen. Met Vidor, die alles van draken denkt te weten – totdat hij een wel heel bijzonder exemplaar tegenkomt. Met Ali Baba, wiens naam je misschien bekend voorkomt, want zijn overoveroverovergrootvader was best beroemd. En natuurlijk met het kattenmanneltje, dat precies kan verstaan wat de katten om hem heen hem te vertellen hebben, maar zelf niemand heeft die naar zijn problemen luistert. Of toch wel?



De kindertemmer

Jacques Vriens

Quinten en Annabel zijn twee erg vervelende kinderen, die als ze hun zin niet krijgen meteen gaan rellen. Hun wanhopige ouders doen er alles aan om de kinderen nóg meer te verwennen met uitstapjes naar pretparken en zwemparadijzen, maar het gaat van kwaad tot erger. Ten einde raad schakelen de ouders de hulp in van de Kindertemmer: een merkwaardig mannetje dat Quinten en Annabel de schrik van hun leven bezorgt. Zal het helpen om broer en zus weer in het gareel te krijgen?



Het Circusschip

Chris van Dusen

Dit is een heerlijk boek om voor te lezen met je kinderen dicht bij jou. Op het einde kunnen ze zoeken naar de dieren die verstopt zitten. Vijftien dieren en een gemene circusdirecteur varen met het circusschip op een rots. Het schip zinkt, maar de directeur maakt zich alleen druk om zichzelf. De

dieren komen na lang zwemmen aan bij een eiland. Ze maken het zich gemakkelijk in het dorp, maar daar zijn de bewoners niet blij mee. Maar dan vindt er een ommekeer plaats en vanaf die dag leven mens en dier vreedzaam naast elkaar. Tot de gemene circusdirecteur op een dag terugkomt...



Woeste Willem

Ingrid Schubert

Op een dag treft Woeste Willem een jongen op zijn dak. Frank zoekt zijn vlieger die bij de schoorsteen terecht is gekomen. Woeste Willem helpt de jongen en de jongen roept 'tot ziens'. Vanaf dat moment komt Frank allerlei cadeautjes brengen. Woeste Willem is het liefste alleen, hoe zal hij hierop reageren? Woeste Willem besluit een vlieger voor Frank te maken. Frank merkt op dat de vlieger geen staart heeft. Samen gaan ze op zoek in de zeeroverskist en dat brengt herinneringen boven. Zal het de twee lukken om de vlieger af te maken? En hoe komt het dat Woeste Willem steeds minder blij gaat kijken?



Agent en Boef

Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer

Boef woont in de gevangenis bij Agent. Dat vindt Agent gezellig. Er is maar één probleem. Soms ontsnapt Boef. En dan haalt hij boevenstreken uit... Boef is voor de zoveelste keer ontsnapt. Hij heeft alle lijm van de school gestolen en de kinderen en de juf aan het schoolplein vastgeplakt. Natuurlijk wil Agent Boef pakken. Zal hem dat lukken?

