



Weekbrief groep 7/8

Vrijdag 24 september

Sportdag Olympisch stadion

Donderdag 30 september mogen wij deelnemen aan een unieke sportdag in het Olympisch Stadion! Wat tof! De kinderen volgen daar een programma begeleid door studenten.

- We gaan op de fiets. Dus graag op de fiets komen.
- **We vertrekken 8:15 uur**, dus graag uiterlijk die tijd aanwezig die dag.
- We zoeken per groep 2 ouders die mee willen fietsen. Helaas kunnen ouders niet mee naar binnen.
- **We zijn later terug op school. We verwachten ergens tussen half 4 en 4 uur.**
- In het Olympisch Stadion is onvoldoende omkleedruimte beschikbaar, daarom verzoeken wij alle kinderen in (warme) sportieve kleding en sportschoenen naar het stadion te komen. Kinderen kunnen wel een (rug)tas meenemen met extra spullen. Fruit en lunch wordt verzorgd. Kinderen moeten wel een bidon meenemen.
- Bij zon adviseren we om kinderen vooraf in te smeren met zonnebrand.

Voor het fietsen zoeken we per groep 2 ouders die heen en terug willen meefietsen. Helaas mogen ouders het Olympisch stadion niet in. Kan je meerijden? Stuur even een bericht naar de groepsleerkracht van jullie kind.

Stamgroepavond

We zien jullie graag dinsdag a.s. op de stamgroepavond. Heeft per kind één ouder ingetekend voor een van de twee rondes?

Ouders in de school

Ondanks alle versoepelingen hebben we besloten om voorlopig nog even niet alle ouders elke dag de school in te laten komen. Uiteraard kunnen jullie, wanneer er vragen zijn even naar de groepsleerkracht toe lopen.

Kamp

Oh wat hebben we genoten! We hebben gesport, gegriezeld, de hele week aan groepsvorming gedaan en elkaar beter leren kennen. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Als bijlage een (kleine) impressie van het kamp! Alle kinderen hebben een terugkomkaartje van het Archeon mee naar huis gekregen. We willen alle hulpouders van deze week enorm bedanken; bedacht voor jullie aanwezigheid, hulp en flexibiliteit!

Fijn weekend! Warme groet,

Ine, Eelco, Christine, Nico, Nicky, Guido & Cindy